

## Juli rit - de grote rivieren

door Luuk - 28 juli 2016

Op dinsdag 26 juli werd de juli rit gereden, een mooie rit door het gebied van de grote rivieren. Peter had weer veel energie in deze rit gestoken en dat was te merken ook. Schitterend!

We verzamelden op dinsdag 26 juli bij Café Restaurant De Verdraagzaamheid in Zaltbommel. Een heerlijke plek om op het terras te zitten en te genieten van de Waal.

Drieëntwintig motoren stonden, pal voor de deur, op deze mooie dag aan de start.

Er was nog gerekend op een 24ste motorfiets, maar helaas stond Maarten onderweg met een lekke band en moest door een bergingsbedrijf naar Peter in Almere worden vervoerd.



Start - de Verdraagzaamheid in Zaltbommel

Na de koffie met appelgebak gingen we langs de Waal en de Maas naar het oosten. Prachtige dijken en landschappen waren te bewonderen, op weg naar Groesbeek. Zelfs het Groesbeekse bos werd nog even doorkruist. Vanuit Groesbeek ging het verder richting Nijmegen, waar de Waal in noordelijke richting werd overgestoken. Initieel was het de bedoeling om meteen de noordelijke Waaldijk op te pikken, maar de gemeente Nijmegen had besloten deze dijk verkeer-sluw te maken. Dat betekent dat je er alleen met een gewone fiets nog overheen mag en niet met een gemotoriseerde fiets.

Dat werd omrijden om Oosterhout heen en een aantal SkyRiders werd hier het spoor bijster. Na wat ongeplande omzwervingen kwam iedereen uiteindelijk aan bij Brasserie De Altena, het lunchadres aan de Waal. Ook de BMW van Maarten stond al voor de deur te glimmen, voorzien van wat nieuw rubber.



Brasserie De Altena - een perfecte lunch aan de Waal

Het terras van Brasserie De Altena was van grote klasse; hetzelfde kon zeker worden gezegd van de bediening en het eten zelf. Een echter topper derhalve, maar daar waren we tijdens het voorrijden natuurlijk ook al twee keer achter gekomen.

Na een perfecte lunch ging het weer westwaarts langs mooie rivieren en langs prachtige land-

schappen. Bij Dodewaard, vlak voor de vroegere kerncentrale, werd de koers naar het noorden verlegd naar de Neder-Rijn. Ook daar weer prachtige landschappen en vele mooie dijken. Na het plaatsje Eck en Wiel werden we gedwongen om een route door de binnenlanden te volgen; de dijken waren afgesloten vanwege werkzaamheden.

Na Beusichem konden we richting de Lek en daar werd de veerboot genomen. Na de veerboot werd de noordelijke Lekdijk gevolgd, de mooiste motor-dijk van Nederland.

We eindigden de rit op het terras van De Gildenborgh in Nieuwegein en we konden terugkijken op een fantastische dag. Heerlijk weer, mooie wegen en natuurlijk de gebruikelijke gezelligheid.



De pont over de Lek bij Beusichem



Eindpunt - het terras van De Gildenborgh in Nieuwegein